

SKEBY OG ØSTRUP SOGNE

KIRKEBLADET

april - maj 2024, årg. 35 nr. 2



Årets konfirmander
Min vej ind i kirken
Vil du giftes på engen?

Konkurrence om navn til
naturområde
Tilflyttere til Gudskov

Konfirmanderne

Forsidebilledet viser dette års konfirmander,
der konfirmeres søndag den 14. april
Der er konfirmation i Østrup kirke kl. 10.30

**Konfirmanderne (se forsidebilledet) er
fra venstre mod højre...**

Bagerste række:

Tim Hermansen
Andreas Eriksen
Simon Christensen
Magne Simonsen
Andreas Pedersen
Adrian Vasii
Jack Hyldig.

Forreste række:

Mille Holmegaard
Ida Christensen
Akitta Ankerbo
Erika Ciceu
Freya Morgan
Johanne Lemberg.

**I forbindelse med konfirmationen
er der mulighed for at aflevere
telegrammer i Østrup kirkes
våbenhus**



**Til alle i lokalområdet, der har
mulighed for at flage:**

**Gør dagen ekstra festlig ved at
hejse flaget for konfirmanderne**

Tal med præsten

Det kan være en god ide at tale med præsten.

...Hvis du trænger til nogen at tale med
...Hvis du har sygdom og død alt for tæt på
...Hvis du har svært ved at overskue livet
...Hvis der er andet, du er ked af
Præsten har tavshedspligt - det kan være en
god grund til at tale med præsten
Ring eller skriv til Keld B. Hansen på tlf. 23
47 41 44 / kha@km.dk eller til Neel Christi-
ansen på tlf. 30 33 84 34 / npc@km.dk
for at få en samtale eller aftal, at I mødes.

**MEDLEMMER af Østrup-Skeby
menighedsråd:**

Olle Fisker (formand), Birgit Vous, Karen
Margrethe Clausen, Anne-Marie Jensen,
Yvonne Durup, Lene Larsen, Esther B. Sø-
rensen, Sheryl Nielsen, Kaj Hovhave, Bente
Dahl Egeskov, Neel Christiansen og Keld B.
Hansen
Kirkeværge: Gorm Skousen

Kalender

**25.
APRIL**

**30.
MAJ**



Menighedsrådsmøder

Den 25. april kl. 19.00 og den 30. maj kl. 19.00 afholder Østrup-Skeby menighedsråd menighedsrådsmøder. Møderne er offentlige, og derfor er du velkommen til at møde op og se, hvad der sker i dit lokale menighedsråd.

Sted: konfirmandstuen ved Østrup præstegård.

**4.
MAJ**



En aften med sange om krig og fred i Gerskov kirke

Tid: kl. 19.30

Medvirkende: Niels Erik Clausen og Valther Rasmussen

Vi tænder lys for fred...

4. maj 1945 tændte vi lys for freden og håbet for fremtiden. Vi vil derfor den 4. maj mindes denne aften.

Vi vil tænde endnu et lys og gennem ord og toner omkring krigen og freden og sammen udtrykke håbet om fred. Vi vil sende vore tanker til alle de mennesker, der i Ukraine og andre steder i verden lever i krig.

**14.
MAJ**



Orienterende møde i forbindelse med menighedsrådsvalget...

Afholdes tirsdag den 14. maj kl. 19.00.

Sted: Østrup præstegård, Præstevejen 8, Østrup, 5450 Otterup.

Se mere side 8.

**23.
MAJ**



Syng sammen aften i Østrup kirke torsdag den 23. maj kl. 19.30.

Mange er glade for at syng. Derfor arrangerer vi igen en sangaften, og denne gang foregår det i Østrup kirke.

På aftenen vil der først og fremmest blive sunget fra Højskolesangbogen.

Line Højlund, Østrup, har i mange år ledet fællessang, og det er hende, der sidder ved klaveret.

**13.
JUNI**



Sogneudflugten den 13. juni kl. 13.00: Dette års udflugt går til Jelling...

Kl. 13.00 kører vi i bus fra parkeringspladsen ved Østrup kirke og til Kongernes Jelling, hvor der er en times fortælling. Derefter serveres kaffe og lagkage. På hjemvejen besøger vi Skt. Nicolai kirke i Middelfart, og vi får en lille fortælling om kirken.

Aftensmaden nydes på Vissenbjerg Storkro. Pris pr. person er kr. 150,00.

Tilmelding til Birgit Vous, tlf. 22531085



Min vej ind i kirken

Vi skal i år have menighedsrådsvalg, og jeg vil i den anledning fortælle om min vej ind i kirken. Jeg er ikke opvokset i en familie med kirkelige traditioner, så mit kendskab til kirke og gudstjeneste var begrænset til det minimum, som min egen skolegang og min tid som skolelærer havde bragt. Dog havde jeg været med til nogle dåb, bryllupper og bisættelser samt været et par gange i kirke i forbindelse med julen.

Strikkeklub, coaching og menighedsråd

For nu fjorten år siden havde jeg dog fundet ind i en strikkeklub, som min lokale kirke på Lolland var vært for. Men stor var min forbavelse, da jeg et par år efter blev opfordret til at stille op til menighedsrådet. Det var dog heller ikke et kampvalg, men en opfordring, der kom, fordi man dengang havde et fælles menighedsråd for tre sogne, og man manglede en repræsentant for netop det meget lille sogn, som jeg boede i.

Det var et vennepar, der selv spurgte mig. De var selv blevet interesseret i menighedsrådsarbejdet. Han havde deltaget i studiekreds hos vores præst om Matthæusevangeliet, men den fælles baggrund, som venneparret, min daværende mand og jeg havde, var et par coachingforløb, vi havde deltaget i. – Venneparret og jeg kom i menighedsrådet, og jeg tænkte, at så måtte jeg vel også hellere begynde at gå i kirke.

Studiegruppe

Jeg ved ikke, hvad min daværende sognepræst tænkte om det nye menighedsråd og de nye medlemmer. Men hun foreslog, at vi oprettede en studiegruppe om Kristen Spiritualitet, hvor målgruppen var dem, man lidt bredt opfattede som "nyreligiøse". Venneparret, min daværende mand og jeg deltog alle fire. Jeg må sige, at selv om jeg ikke kan huske præcist, hvad eller hvordan jeg

tænkte dengang, så husker jeg tydeligt, at jeg syntes, at sproget og ritualerne i kirken nærmest var uforståelige. Men studiegruppen gav plads til en for mig brugbar vej ind i kirken. Der var plads til samtale og plads til uformelle måder at give udtryk for sin tro på. Og for tvivl.

Teologi

Min interesse for teologi voksede. Som jeg husker det, var det mest fordi, der var så meget, jeg ikke forstod. I forbindelse med et kursusforløb for menighedsråd, der også havde 'det alternative i lokalsamfundet' som udgangspunkt, mødte jeg flere præster, som jeg syntes om. Tanken om selv at blive præst, blev født, og da jeg fandt ud af, at det var muligt at få SU samt ungdomskort til toget, blev beslutningen taget. Jeg skulle dog først bruge et år på at supplere min gamle studentereksamen med et engelsk-kursus på det, der i dag hedder B-niveau, for at kunne blive optaget på universitetet.

Da jeg så endelig begyndte at læse teologi på Københavns Universitet, begyndte det at gå op for mig, at jeg selv havde nogle fordomme om dogmer og traditioner, som jeg gjorde bedst i at give slip på. En underviser, der både var præst og bibliotekar, fortalte at den litteratur, som fx jeg har været udsat for i gymnasiet har haft overvejende negative præstebilleder. Det vendte omkring årtusindskiftet. Nyere litteratur og nyere film har et langt mere positivt præstebillede. Filmen 'Italiensk for begyndere' fra år 2000, skulle have været vendepunktet. Jeg måtte så luge lidt ud i mine egne nærmest ubevidste forestillinger om præster.

Gudsbegrebet

Jeg havde fx noget besvær med det kristne Gudsbegreb. Det var, syntes jeg, meget skarpt defineret i Fader, Søn og Helligånd, og egentlig kom jeg bare med et bredt, men måske vagt Gudsbegreb, og havde



Den enkeltes vej ind i kristendommen kan være som en bjergbestigning

egentlig aldrig spekuleret over, at "Gud" ikke bare var Gud Fader. Det med Helligånden syntes jeg så ikke var så svært. Det faldt i god tråd med min egen vage forestillinger om "det guddommelige". Men at Jesus – et menneske – også skulle være en Gud, det var jeg ikke sikker på, at jeg nogen sinde kom til at acceptere.

Høj og lav kristologi

En af professorerne på universitetet var da til stor hjælp. Han viste, at man kunne tage udgangspunkt i enten den jordiske Jesus, der som voksen bliver adopteret af Gud, eller at man kunne tage udgangspunkt i, at Jesus fra undfangelsen var Guds Søn. Begge opfattelser kan findes i Det Nye Testamente. I dag betyder det ikke så meget for mig, hvordan Guds Søn kan eller bør opfattes, men dengang var det vigtigt for mig, at der ikke nødvendigvis var kun én rigtig måde at opfatte Guds Søn på. At der var plads til forskellige opfattelser. Også min.

For ikke så længe siden spurgte jeg konfirmanderne, hvem der var vigtigst i den kristne tro. Svarmulighederne var Jesus,

Gud, Mig selv – eller noget helt andet. De fleste svarede "Jesus". "Hvorfor det?" spurgte jeg. "Fordi det er ham, vi snakker mest om," svarede en af konfirmanderne. Og sådan kan man jo også se på det.

Mange veje ind i kirken

Grundlæggende er jeg overbevist om, at der er uendelig mange veje ind i kristendommen. Veje, der måske er højst personlige og formodentlig uforståelige for andre. Men det vigtige må være at føle sig velkommen, når man så endelig kommer i kirken eller til kirkelige arrangementer. Jeg husker en mand, der fortalte om, hvordan han var blevet modtaget ved det første kirkelige arrangement, han deltog til. Der var to ældre damer, sagde han, der fortalte ham meget personlige ting. Ting, som man normalt ikke fortæller til fremmede. Og da jeg hørte det, slog det mig, at i kirken skal vi ikke først etablere et fællesskab – det er der allerede. Vi skal bare deltage.

Måske skal vi som bjergbestigeren på billedet en lang vej op, inden vi finder døren. Men der er nogen, der tager imod os.

Var det noget at blive gift her?



Engen på præstegårdsjorden

Denne eng ligger en smule vest for Østrup præstegård. Bag engen er den gamle præsteskov. Foran engen er der i dag græsland, og så er der nyplantet skov med 30.000 træer.

Det er et dejligt område, og hver eneste dag går mange en tur gennem skoven eller forbi engen. Området er nemt at komme til: fra sportspladsen i Østrup kan man følge en markvej op til engen og skoven.

Sidste år lagde vores graver, Henning, træstammer ud på engen. Det er stammer, som man kan sidde på, og i januar lavede han et alter og satte det op samme sted. Man kan se både træstammer og alter på næste side.

Til sommer kommer græsset til at stå meterhøjt rundt om pladsen med træstammerne og alteret. Og bag alteret vil man kunne se den frodige grønne skov.

Man kan sagtens gifte sig i Østrup, Skeby eller Gerskov kirke. De er alle fantastiske

hver på sin måde. Men fra nu af kan man også gifte sig på engen foran skoven og under Guds himmel. Hvis det var noget for jer, kan I henvende jer til sognepræsterne, Neel eller Keld. Se kontaktoplysningerne på bagsiden.

Engen indvies med en gudstjeneste

Denne eng kan selvfølgelig også bruges til gudstjenester om søndagen. Det har vi længe haft planer om, og i det næste nummer af kirkebladet (udkommer den 1. juni) regner vi med at være klar med en dato for indvielse af engen som et gudstjenestested.

Endnu mangler to søer samt græssende dyr

Sidste vinter fik vi penge fra Nordfyns kommunes "Pulje til lokale initiativer" til udgravning af to søer. Søerne skal have en dybde på op til to meter, og hensigten med søerne er at gøre områdets dyre- og planteliv endnu mere mangfoldigt. Når det trækker ud med etableringen af de to søer, skyldes det, at vi venter på at modtage de påkrævede tilladel-



På engen med bænke og alter kan man afholde bryllupper og gudstjenester

ser.

3. og sidste etape af projektet går ud på at sætte hegn omkring markerne med græs. Når hegnene er etableret, vil menighedsrådet gerne have får eller kreaturer eller heste til at græsse på området.

Igen med det formål at fremme biodiversiteten.

Med hensyn til denne etape er vi blevet forsinket, men vi arbejder stadig på at finde den helt rigtige løsning. Her handler det om at finde et koncept, som også Nordfyns kommune kan acceptere og bakke op om økonomisk.

Konkurrence!

Deltag i kirkebladets konkurrence om et navn til naturområdet, som er beskrevet på disse sider.

Området består af gammel skov, ny skov, eng og græsland. I fremtiden regner vi også med, at der bliver udgravet to søer.

Men vi har brug for et navn for området. Og ligesom lokalbefolkningen, skolen, Østruplund, Østrup Beboerforening og resten af lokalbefolkningen inddrages og inviteres til at bruge området, sådan vil vi også gerne invitere til, at alle bryder deres hjerner og finder et godt navn til naturområdet.

Indsend derfor jeres forslag til Keld på kha@km.dk. Dermed får du/I mulighed for at vinde æren samt to flasker rødvin!



MENIGHEDSRÅDSVALG

Indbydelse til orienterende møde i forbindelse med menighedsrådsvalget

Kom og deltag i de indledende øvelser i menighedsrådsvalg 2024. Mødet kaldes et orienterende møde. Det er åbent for alle, og det er et ganske uforpligtende.

Som det fremgår af dagsordenen til højre på siden, får du en orientering om, hvad Østrup-Skeby menighedsråds arbejde går ud på, og måske du selv får lyst til at blive medlem af menighedsrådet. Hvis det er tilfældet, kan du tilkendegive det på selve aftenen.

Tid for orienteringsmødet: Tirsdag den 14. maj kl. 19.00.

Sted: Østrup præstegård, Præstevejen 8, Østrup, 5450 Otterup.

I Efteråret 2024 skal der overalt i Danmark være menighedsrådsvalg, og derfor skal der også i Østrup-Skeby menighedsråd vælges nye folk ind i menighedsrådet for den næste 4-års periode.

Som første led i valget skal alle menighedsråd afholde et **offentligt orienteringsmøde** før valgforsamlingen i september. Her hos os afholdes orienteringsmødet tirsdag den 14. maj kl. 19.00.

På det orienterende møde, kan du høre, hvad menighedsrådsarbejdet går ud på, og hvad Østrup-Skeby menighedsråd har arbejdet med det sidste år.

1. VELKOMST
2. DIRIGENT
3. ORIENTERING OM MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE
4. VISIONER, ØNSKER OG IDEER
5. BUDGET OG REGNSKAB
6. ORIENTERING OM VALGFORSAMLING
7. ANTAL KANDIDATER, DER SKAL VÆLGES
8. FORELØBIGT OVERBLIK

Tirsdag den 17. september afholdes der **valgforsamlinger** over hele landet. Østrup-Skeby menighedsråd afholder derfor også valgforsamling. På valgforsamlingen opstilles og vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning. Valgforsamlingen er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken med valgret i vores to sogne (Østrup og Skeby) og sognebåndsløserne, der kan stemme.

Der er i alt 10 medlemmer af Østrup-Skeby menighedsråd.

Familiære rødder i Skovløggen



Julie, Mynthe og Jimmi

Jimmi Hansen og Julie Bang Nielsen og datteren Mynthe er flyttet ind i huset på Grusgyden 62 i Gudskov. De flyttede ind i juli 2023 efter en stor renovering og tilpasning af huset. I Gudskov nyder de at være tæt på deres familier samt at bo på landet, men samtidig at være tæt på alting.

Jimmi er vokset op i området. Han og Julie mødte hinanden i Odense, da de var 17 og 18 år. Efter en lille pause fandt de hinanden igen, og de flyttede sammen til Sønder sø. Nu har de i en alder af 25/26 år, fået et barn og fundet deres eget hus i Gudskov.

Huset på Grusgyden opfylder drømme

Deres boligjagt begyndte, da Julie blev gravid med Mynthe. De ønskede en større bolig og en have, hvor hunden Kenzo kunne slå sine folder på en anden måde end i en lejlighed. I deres søgen efter det perfekte sted søgte de ud på denne side af Otterup – ud mod vandet og ud på landet. De havde set på nogle huse, men de faldt ikke i parrets

smag, så de var egentlig indstillede på bare at leje. Men Jimmis mors mand er ejendomsmægler og vidste, at det gule hus på Grusgyden ville blive sat til salg og tilbød dem at komme ud og se det. De var ude og se det et par gange og slog så til. De købte det i november 2022, og flyttede ind efter en kæmpe renovering af huset i juli 2023. I mellemtiden var Mynthe også kommet til i maj. Så de har haft meget at se til.

På Grusgyden får de deres drømme om land og vand opfyldt, og som bonus bor de meget tæt på deres familier *”Min mor og hendes mand bor til højre og min mormor til venstre og hvad har vi ind til dine forældre 10 minutter - et kvarter? Det gør bare noget.”* fortæller Jimmi. De understreger, at her er tæt på indkøb i Otterup, og så begynder Mynthe i vuggestuen i Skovtroldene den 1. marts, og det er jo heller ikke langt væk.

Mynthe

Mynthe, der sidder på Julies skød, supplerer *”dah dah adah!”*. Mynthe er vant til at omgås



Julie og Mynthe

mennesker på hendes egen størrelse, da Jimmi og Julie har mange venner, som også har børn. Så forældrenes vurdering er, at Mynthe får en fest i vuggestuen "Vi afleverer hende, og så er hun væk - så er hun dén, der er smuttet" griner Julie.

Den gode familiebalance

Jimmi har sit eget tømrer- og malerfirma JH Byg og Mal. Efter at have været ansat både som tømrer og som maler stiftede Jimmi sin egen virksomhed i oktober 2021. Der er meget at se til, når man er selvstændig, men det lå i kortene, at Jimmi skulle have sit eget firma; "Ja, det vidste jeg næsten, at jeg skulle have. Min mor har haft eget firma med rengøring i 21 år. Og min onkel har et entreprenørfirma. Ham jeg betragter som min far, havde også et murerfirma." Så der er også gode erfaringer at trække på. Faktisk går det så godt, at Jimmi er ved at overveje at få en ansat. Der kommer hele tiden nye opgaver ind, og han har en god bund af

faste kunder som for eksempel boligforeninger og Fyns Politi. Han ønsker at finde en, at dele opgaverne med, så der er mulighed for at prioritere familielivet højere, nu hvor Mynthe også er kommet til.

Julie er uddannet blomsterdekoratør. Da jeg naivt spørger til, om det ikke er et dejligt arbejde, fortæller hun, at det er et undervurderet og hårdt arbejde: "Du står op hele dagen. Arbejder med knive og sakse og har altid noget i hænderne. Man går sindssygt meget, det er ikke bare at sidde og hygge sig. Der er jo tid på, hvor lang tid det må tage at binde en buket. Din timeløn skal jo tjenes hjem på det. Jeg mener man siger, at du har 8 minutter fra kunden kommer ind i butikken til kunden skal være ude ad døren igen med en buket, der er færdig." Julie havde sin læretid i en blomsterbutik, men ejeren lukkede butikken og satsede udelukkende på erhvervs kunder og store bryllupper. Det var en spændende og hektisk tid for Julie, hvor en arbejdsdag kunne vare

fra kl. 5 om morgenen til kl. 21 om aftenen, mange dage i træk. For eksempel skulle de finde på blomsterløsninger, som skulle kunne fragtes med fly til store internationale messer. Dette er et spændende liv, hun gerne vil tilbage til på et tidspunkt, men lige nu harmonerer det ikke med et familieliv, som er afhængig af institutionslukketider og nærvær samt en mand, der er selvstændig. Bare det faktum at Mynthes fødselsdag i maj falder sammen med Mors Dag, og hvad der deraf følger af travlhed i blomsterverdenen er medvirkende til, at Julie ønsker at finde et andet arbejde i hvert fald i det første år, som passer bedre med et familieliv.

Tilbage til Skovløggen

Ved familiens flytning til Skovløggen bliver Jimmi 'andengenerationstilbageflytter'; "Min mor er også født og opvokset herude. Hun havde da også lige en periode, hvor hun var i Bogense og Sønder sø, inden hun fik mig, og nu bor hun så her igen. Det er meget sjovt,

at man kommer tilbage'. Gennem Jimmis opvækst har de boet forskellige steder rundt i Skovløggen og på Nordfyn. Jimmi gik i skole i Odense, men havde alligevel en stærk tilknytning til lokalområdet, hvor han havde mange venner og spillede bl.a. basketball i Skeby GF. Lige nu har familien ikke tid til det lokale foreningsliv, da deres hverdag er fyldt godt op, og deres weekender er proppet med gode venner, familie og middagsaftaler. Men dét at alle kender alle her i Skovløggen og at der er en stærk lokal ånd, var også en af årsagerne til, at den lille familie har bosat sig i Skovløggen.

"Er der noget I er utilfredse med ved at bo her?" - "Neef" siger Jimmi "Det synes jeg ikke!" istemmer Julie.

Mynthes dåb

Julie fortæller derimod, hvordan Mynthes dåb var en god og helt speciel oplevelse. Dåben er nemlig bygget op om traditioner, som er helt unikke for kirkerne i Skovløggen.

Mynthe blev døbt i Gerskov Kirke i august 23. De indledende aftaler omkring dåben blev aftalt med Keld, men da Keld havde ferie under selve dåben, blev det videre forløb overtaget af Lotte, præsten fra Sønderløkke. Hun skulle afholde dåbssamtalerne og selve dåben. Hun var blevet udstyret med en hel drejebog over de lokale traditioner, som hun ikke havde oplevet andre steder: Fadderne til dåbsbarnet bærer alterlysene ind i kirken. Dåbsbarnet får også sit eget lys og stage, som fadderne bærer for Mynthe og alle skulle holde sin hånd på Mynthes hoved efter hun var blevet døbt. Også gæsterne var glade for at opleve en anderledes dåb. Festen holdt de i deres egen have, og der var heldigvis dejligt vejr, netop dén dag. Mynthe derimod sov igennem hele dagen, kun afbrudt af et par spisepauser.



Folkekøkken Skovløggen

Forår og sommer 2024

(Et super godt tilbud om fællesspisning)

Sted: Østrup Forsamlingshus, Strøbyvej 51

Tid: kl. 18.00 den første onsdag i hver måned: 3/4; 1/5; 5/6; 7/8

Pris:

Voksne: 65 kr. Børn (6-12 år): 30 kr.

Børn (0-5 år): Gratis

Sodavand/kildevand: 10 kr. Øl: 15 kr.

Vin: 130/65 kr. Kage 5 kr.

Kaffe/The: Gratis

Tilmelding:

Tilmelding skal ske fredagen FØR folkekøkken-onsdag og sker ved betaling til Gry på mobilepay: 28973158. HUSK at angive hvor mange I kommer (børn/voksne/gratisbørn), samt angiv allergener eller vegetarønsker. (Hvis du ikke har mobilepay, så ring/sms til Gry).

GUDSTJENESTER I GERSKOV, SKEBY OG ØSTRUP KIRKER

Hvornår		Gerskov	Skeby	Østrup
Søndag 7/4	KBH			10.30
Søndag 14/4 Konfirmation	NPC			10.30
Søndag 21/4	NPC		11.00	
Søndag 28/4	NPC	11.00		
Søndag 5/5	KBH			10.30
Torsdag 9/5 Kristi himmelfart	KBH		10.30	
Søndag 12/5	KBH	10.30		
Søndag 19/5 Pinse	NPC			10.30*
Mandag 20/5 2. pinsedag	NPC		10.30	
Søndag 26/5	KBH			10.30
Søndag 2/6	KBH	19.00*		

* = Kirkens kor, Gelænderlærkerne, deltager i gudstjenesten

Sognepræst og provst Keld B. Hansen, 23474144; **Sognepræst** Neel Christiansen, 30338434; **Graver ved Østrup, Skeby og Gerskov kirker** Henning Madsen, 41263411; **Korleder for Gelænderlærkerne:** Karin Bloch Rochler, 61285162

Kirkens hjemmeside: www.oestrup-skeby-gerskov-kirker.dk

NAVNE

Døbte:

Sylvester Møller Strønæs
Magne Martinssøn
Simonsen

Døde:

Martha Elise Poulsen
Eigil Jørgensen
Birgit Olsen



Kirkebladet er trykt på FSC certificeret papir, der støtter bæredygtigt skovbrug verden over.